











BOODSCHAP VAN DEAN HOUGH

DE WEG VAN HET VLEES OF DE
GEEST

AFGODDERIJ
VAN GOD

AFGODERIJ VAN GOD

ROM 3

ROM 3

Wel een erg treurig beeld van de mensheid...

ROM 3

Wel een erg treurig beeld van de mensheid...

- Waarom zitten we zo in elkaar?

AFGODERIJ VAN GOD

ROM 3

'Niemand zoekt God'



ROM 3

Wel een erg treurig beeld van de mensheid...

- Waarom zitten we zo in elkaar?
- Waarom is er zoveel afgoderij?

ROM 3

Wel een erg treurig beeld van de mensheid...

- Waarom zitten we zo in elkaar?
- Waarom is er zoveel afgoderij?
- En is het vandaag de dag zoveel beter?

THE IDOLATRY OF GOD

Breaking the Addiction to Certainty
and Satisfaction



PETER ROLLINS

author of *How (Not) to Speak of God* and *Insurrection*

ROM 3

Vers 23,24

Want allen zondigen en hebben een gebrek aan de heerlijkheid van God, en worden om niet (gratis) gerechtvaardigd door genade, door de vrijkoping in Christus Jezus.

ROM 3

Vers 23,24

Want allen zondigen en hebben een gebrek aan de heerlijkheid van God, en worden om niet (gratis) gerechtvaardigd door genade, door de vrijkoping in Christus Jezus.

ROM 3

Vers 23,24

Want allen zondigen en hebben een gebrek aan de heerlijkheid van God, en worden om niet (gratis) gerechtvaardigd door genade, door de vrijkoping in Christus Jezus.

ROM 3

Waarom zitten we zo in elkaar?

- We hebben gebrek, we schieten tekort

GAL 5

16 Ik zeg echter: kies de weg van de geest en jullie doen niet de verlangens van het vlees. 17 Want wat het vlees verlangt gaat in tegen de geest, dat van de geest tegen het vlees. Deze staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat doen, wat jullie maar willen.

GAL 5

19 Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, onenigheden, sekten, 21 afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke...

GAL 5

22 Maar de vrucht van de geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding;

GAL 5

- De verlangens van ons vlees zijn tegengesteld aan wat de geest uitwerkt in ons

GAL 5

- De verlangens van ons vlees zijn tegengesteld aan wat de geest uitwerkt in ons

Geest is te omschrijven als: Gods kracht die in ons werkt

GAL 5

- De verlangens van ons vlees zijn tegengesteld aan wat de geest uitwerkt in ons

Geest is te omschrijven als: Gods kracht die in ons werkt

- Als we op onze eigen kracht vertrouwen, lukt het niet
- Als we op Gods kracht vertrouwen, veranderd ons gedrag

GAL 5

Waarom zitten we zo in elkaar?

- We hebben gebrek, we schieten tekort
- We hebben gebrek aan kracht, aan Gods geest

GAL 5

Waarom zitten we zo in elkaar?

- We hebben gebrek, we schieten tekort
- We hebben gebrek aan kracht, aan Gods geest

Waarom hebben we die verlangens?





Ik heb de zonde leren kennen door de wet; Ik kende begeerte niet totdat de wet zei: jij zal niet begeren...

Rom 7:7

GAL 5

Waarom hebben we die verlangens?

- We worden geconfronteerd met pijn, ellende
- We merken dat we iets missen

GAL 5

Waarom hebben we die verlangens?

- We worden geconfronteerd met pijn, ellende
- We merken dat we iets missen

Die verlangens zijn egoïstisch

GAL 5

Afgoderij

- Belofte van geluk, voorspoed, vervulling
- Maar, daarvoor moet je een offer brengen





THE STORY OF
SARAH & HAGGAR

9 & 16 SEPTEMBER 2018

BOUKEMA JR. & SR.

GAL 5

Net als vorige week:

Kiezen we voor onze eigen oplossing, die meer belooft, of voor Gods weg, die langer duurt en misschien niet geeft wat we willen?



60

49

81

1

63

3

24

88

84

1

GAL 5

Afgoderij is veel breder:

- Het houden van de wet
- Reclame op tv
- Werk, studie, carrière ...
- Verzekeringen?

Wat hebben wij dat we niet eerst gekregen hebben?

1Kor 4:7

Jahweh heeft gegeven, Jahweh heeft genomen.
De naam van Jahweh zij geprezen.

Job 1:21

GAL 5

Afgoderij is veel breder:

- Het houden van de wet
- Reclame op tv
- Werk, studie, carrière ...
- Verzekeringen?

Worden we zo gelukkig? Is het ooit genoeg?

Het is ijdelheid en najagen van wind

Prediker

HET PROBLEEM

We hebben die verlangens omdat

- We worden geconfronteerd met pijn, ellende
- We merken dat we iets missen
- Er wordt gezegd dat het ons gelukkig maakt

We kunnen er geen weerstand tegen bieden

- We hebben gebrek aan kracht, aan Gods heerlijkheid

FALLING PLATES

DE OPLOSSING

God kan ons gelukkig maken en lost al onze problemen op, toch?

DE OPLOSSING

God kan ons gelukkig maken en lost al onze problemen op, toch?

- Hij zal je zegenen
- Beschermen van het kwaad en ziekte
- Toch ziek? Hij wil je genezen
- Je wordt gelukkig
- Je krijgt antwoord op al je vragen

DE OPLOSSING

Werkt het niet?

- Meer bidden
- Meer Bijbellezen
- Vaker naar de kerk en Bijbelstudies
- Meer collecte geven
- Meer geloven en beter leven

DE OPLOSSING

God kan ons gelukkig maken en lost al onze problemen op, toch? Maar Hij vraagt wel een offer...

DE OPLOSSING

God kan ons gelukkig maken en lost al onze problemen op, toch? Maar Hij vraagt wel een offer...

Zo maak je van God een afgod!

DE OPLOSSING

Wat is dan de oplossing? Wat is het goede bericht?

Want aan jullie is de genade geschonken, niet alleen in
Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

Fil 1:29

DE OPLOSSING

Wat is dan de oplossing? Wat is het goede bericht?

God belooft *niet* nu al onze problemen op te lossen

Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees
tezamen met de hartstochten en begeerten.

Gal 5:24

DE OPLOSSING

Wat is dan de oplossing? Wat is het goede bericht?

Jezus is *niet alleen* in onze plaats gestorven, maar wij met Hem: we verliezen alles...

Ik heb alles weggedaan ... om Christus te winnen

Fil 3:7

DE OPLOSSING

Genade:

Niet de door eigen werken, maar van geloof

DE OPLOSSING

Genade:

Bevrijding van alle afgoderij, al ons eigen najagen, en
vertrouwen op God!

Wij weten dat God alles doet meewerken tot het goede,
voor hen die God liefhebben

Rom 8:28

DE PRAKTIJK

Voor ons de vraag:

Kiezen we voor de weg van het vlees, of voor de weg van de geest? Vertrouwen we op onszelf of op God?

DE PRAKTIJK

Voor ons de vraag:

Kiezen we voor de weg van het vlees, of voor de weg van de geest? Vertrouwen we op onszelf of op God?

Kracht nodig? Vraag het Hem!