

# De (ont)lediging van Christus (Filippenzen 2:5-8) - VI

de aflegging van Zijn heerlijkheid en het vervolg





*Romeinen 8:3*

*God heeft,  
zendend Zijn eigen Zoon in de gelijkenis  
van het vlees van (de) zonde,  
en betreffende (de) zonde,  
de zonde veroordeeld in het vlees*



*In begin was het woord, en  
het woord was naar God  
toe en God was het woord;  
dit was in begin naar God toe*

*-- Johannes 1:1,2*

*het woord*



*En het woord werd vlees en tabernakelde onder ons en wij zagen Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid 1:14*



*Johannes getuigt van Hem en riep: Hij was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is voor mij(n aangezicht) gekomen, want Hij was eerst, (voor) mij*

*Johannes 1:15*



*niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren God, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft ons verklaard* *Johannes 1:18*

*niettemin maakt Hij Zichzelf leeg  
heeft Hij Zichzelf verootmoedigd*

Filippenzen 2:5

Filippenzen 2:8

F28



*Hij handhaafde Zichzelf niet – Christus Jezus*

*niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is  
- 1 Corintiërs 15:10 (Paulus)*

*niet langer ik, in mij echter leeft Christus – Galaten 2:20*







*Hij werd verzocht/beproefd in de woestijn/wildernis*

*Lucas 4:1-13*

*Hij werd verworpen in de synagoge van Nazareth*

*Lucas 4:14-30*

*Hij genas en wierp de demonen uit*

*Lucas 4:31-37*

*Hij genas.....allen*

*Lucas 6:17-19*



*Verwerping door Zijn volk:*

De Koning afgewezen – Lucas 9:22-18:34

Het koninkrijk verworpen – Lucas 19:1-22:38

## woorden van ootmoedigheid:

*al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt zal Ik zeker niet uitwerpen, want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil doe, maar de wil van Hem, Die Mij gezonden heeft - Johannes 6:37,38*



*woorden van ootmoedigheid:*

*niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader hem trekt, en Hij zei: daarom heb Ik jullie gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem uit de Vader gegeven is - Johannes 6:44, 65*



*woorden van ootmoedigheid:*

*evenzo jongeren, mogen onderschikkend zijn aan ouderen; en laten allen echter bekleed zijn met ootmoedigheid onder elkaar, want God weerstaat hoogmoedigen, genade geeft Hij echter aan de ootmoedigen*

*- 1 Petrus 5:5*



*je zou een oudere (man) niet slaan<sup>f</sup>, maar spreek (hem) aan als een vader, de jongere als broeders*

*1 Timotheüs 5:1*

