

de verootmoediging van Christus (Filippenzen 2:8) - I

Zijn gehoorzaamheid



Filippenzen, studie 29



Hij sprak van het lijden dat Hij zou ondergaan

Lucas 9:22-27; 43-45; 17:25; 18:31-34



en van de heerlijkheid daarna Lucas 9:26,31,32; 21:27

*‘en dan zullen zij de Zoon van Adam zien komen in een wolk, met grote
kracht en heerlijkheid’ Lucas 21:27*

gehoorzaam = onder-gehoord
Handelingen 7:39; 2 Corinthiërs 2:9



Bij Mozes: Deuteronomium 28 - gehoorzaamheid van de wet voorwaarde/eis voor zegen of vloek

Bij Paulus: Romeinen 1:5; 16:26 - gehoorzaamheid van geloof (genade) géén voorwaarde/eis voor zegen





De Zoon leerde gehoorzaamheid

uit wat Hij leed

Hebreeën 5:4-9

eulabeia (vroomheid, toewijding) = geen angst! (vers 7)

*in Gethsemane (een vrij stukje land, geen lotdeel) was Hij zeer bedroefd
(letterlijk: rondom-bedroefd) Mattheüs 26:38; Marcus 14:34*



de ongehoorzaamheid van Adam + resultaten: zondaren, sterven: allen

want evenals door de **ongehoorzaamheid** van de ene mens zondaren gesteld werden: de velen

zo ook, door de **gehoorzaamheid** van de Ene rechtvaardigen zullen gesteld worden: de velen

Adam



Christus



stellen (of aanstellen) in een bepaalde (officiële) functie
kathistemi (Grieks) = letterlijk: neer-(doen)-staan
Bijv. Matt.24:45,47; Luc.12:14; Ha.7:10; Titus 1:5; Heb.8:3



de gehoorzaamheid van Christus + resultaten : leven, veel vrucht: allen

GEHOORZAAMHEID



ZONDE



**= het denken/leven van de oude mens
onder de grondbeginselen van de oude
schepping**

ZONDE



GEHOORZAAMHEID



**= het denken/leven van de nieuwe mens
onder het basisprincipe van de nieuwe
schepping: *genade van God.***

| | |
|---|--------------------------|
| sterven (Grieks: apothnesko) = stervend zijn (proces) | → levendmaken |
| <i>dood</i> (Grieks: thanatos) = dood-gaan | → opwekken |
| dode (Grieks: nekron) = dood-zijn | → opstaan, opstanding |





O, Jahweh, hoe talrijk zijn Mijn tegenstanders
velen staan tegen Mij op

Velen zeggen van Mijn ziel: Hij heeft geen redding bij God! – Matt.27:42

Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk
die zich aan alle kanten tegen Mij opstellen

Psalm 3:2,3,7

Zijn gehoorzaamheid in 4 facetten:

1. Gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis
2. Vrijwillige onderschikking aan de dood (die geen claim op Hem had)
3. Actief meewerken aan de geopenbaarde wil van God
4. Hij: voorbeeld van gehoorzaamheid; juist en wijs om na te volgen



1. Gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis



gehoorzaam
leven op aarde

type/schaduw:
het spijsoffer met meel,
olie en wierook,
helemaal verbrand
tot aangename geur
voor God, bloedeloos.



gehoorzaamheid tot aan
de dood van het kruis

type/schaduw: zondoffer,
schuldoffer, brandoffer.
In elk geval met bloed.

2. Vrijwillige onderschikking aan de dood (die geen claim op Hem had)



Hij verdiende de dood van zondaren niet
Hij was niet stervend, maar kon wel dood-gaan.
Hij legde Zelf Zijn ziel af (Johannes 10:18)
Hij werd voor ons allen tot zonde/zondoffer gemaakt
→ onder de vloek van God aan het kruis

3. Actief meewerken aan de geopenbaarde wil van God



Hij wist dat de wil God, het goede, het volkomene en God welgevallig is (Romeinen 12:2)

Hij ging tot het uiterste: ‘Vader, indien U het bedoelt, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil, maar de Uwe zal gebeuren!’

Hij wilde veroordeeld worden tot eer van God en tot redding van de mensheid – en heel de schepping.

Zijn totale toewijding – type: het brandoffer.

4. Hij: voorbeeld van gehoorzaamheid; juist en wijs om na te volgen

voorbeeld = rolmodel
om na te volgen



Hij: gehoorzaamde aan de wil van God voor Zijn leven – zo ook wij. God heeft voor elk leven Zijn wil. Rom. 12:1,2

Foute conclusie: Hij gehoorzaamde in onze plaats – dus wij hoeven niet?