

11:2 Kores de Pers (Jesaja)

Drie koningen:

Cambyses II – pseudo Smerdis – Darius Hystaspes

De vierde met groter rijkdom: Xerxes 1<sup>e</sup> = Ahasveros (van Esther)

In dit vers zit een onnauwkeurige vertaling: u ziet in de concordante vertaling dat die het net anders weergeeft. De vierde koning zal niet allen opzetten tegen Griekenland (hSV), maar hij zal 'heel het koninkrijk Jawan (= Griekenland) wekken'. Men ging met en te groot leger. Voedsel en kleding!

11:3 Beschrijving van *Alexander de Grote* : hij zal doen naar zijn welgevallen. Staat al eerder in Daniël 8:5-8 hij versloeg de Perzen in de slag van Issus en trok naar Egypte en we zitten in 331 BC en een slag bij Arbella besliste en de Perzen gingen ten onder.

11:4 hij zal staan (in Babylon) en verdeling in 4 delen (Daniël 8:8), niet aan zijn nakomelingen (had hij niet). 4 generaals – 4 windstreken. Het rijk kwam op een lager niveau te staan.

*Na zijn dood wordt zijn enorme rijk verdeeld over zijn 4 generaals Cassander (Macedonië en Griekenland), Lysimachus (Klein-Azië en Thracië), Seleucus I Nicator (Mesopotamië en Syrië) en Ptolemaeus Lagus (Egypte en Palestina). De mannelijke geslachtslijn van Cassander stierf al uit in 285 v.Chr. en zijn rijk werd overgenomen door dat van Lysimachus. Aldus komen er drie [hellenistische dynastiën](#) aan de macht. De [Seleuciden](#) in [Perzië](#), de [Ptolemaeën](#) in [Egypte](#) en de [Antigoniden](#) in Alexanders thuisland [Macedonië](#). Bron: Wikipedia*

11:5 Oost en west vallen ze weg. Noorden: Seleuciden en Zuiden: Ptolemeëen. Seleucus Nicator – Ptolemeus (Egypte). Eerst Ptolemeus soter (verlosser).

11:6 Dit is ongeveer 50 jaar verder (aan het einde van deze jaren). Dochter van de koning vh zuiden: Berenice. Uit de Seleuciden: Antiochus II theos was gehuwd met Laodike. Koning vh zuiden was Ptolemeus Filadelfus, strijd werd beëindigd met een huwelijk: Antiochus II trouwde met de dochter vd koning vh zuiden: Berenice (Veronika) en scheidde daarvoor van Laodike (die hem aangezet had tot oorlog tegen de koning vh zuiden). Zij (Laodike) ontferde haar zoon (Seleucus II, Callunikus). Nu waren ze verwant. Zij koos voor haar echtgenoot. Berenice en haar getrouwen worden omgebracht door Laodike.

11:7 Uit de scheut van haar wortels: (uit haar ouders), de broer van Berenice de zoon: Ptolemeüs III komt wraak nemen op het noorden.

11:8 Mitzraïm = Egypte. Schatten liggen vaak in de tempel. Rijk worden: tempels beroven. Zal staande blijven boven de koning vh noorden. De zuidelijken hebben de overhand.

- 11:9 Keerde terug naar Egypte in 222 BC. Zonen mengen zich in de strijd.
- 11:10 Twee zonen van de koning van het noorden (Seleucus) komen en trekken op Seleucus III en daarna Antiochus III de Grote. De sterkte: een stad.
- 11:11 Koning van het zuiden : Ptolemeus Filopater (IV). Wint de slag bij Rafia dat is nu Gaza. Noordelijken (Antiochus) worden onderworpen aan het zuiden en moesten dus belasting betalen
- 11:12 Ptolemeüs sluit vrede en gaf zich over aan zijn lusten, Egypte wordt zwakker.
- 11:13 einde van de tijden van jaren = 12 jaar, (toen stierf Ptolemeüs IV), legers werden aangevoerd door zijn zeer jonge zoon, Ptolemeus V Epifanes. Antiochus III haalde grote overwinningen.
- 11:14 Oorlog breidde zich uit en Grieken mengden zich erin en hij verbond zich met Filippus van Macedonië. Zonen der breuk: er waren Joden bij betrokken en streken mee aan de kant van Egypte en dat liep verkeerd af. Antiochus III de Grote, veroverde Sidon in Libanon op de Egyptenaren onder leiding van Skopias.
- 11:15 Weer delft Egypte het onderspit
- 11:16 Hij verovert Egypte en Kanaän, in handen van de Seleuciden.
- 11:17 198 BC Antiochus III de Grote regelt een huwelijk tussen zijn dochter Cleopatra en de jonge koning van Egypte Ptolemeüs (junior), om de rijken bij elkaar te brengen. Dochter was niet trouw aan haar vader.
- 11:18 Eilanden/kusten – veel innemen. Geschiedenis. Antiochus veroverde wat van die eilanden en kreeg een Romeinse admiraal/generaal Lucius Cornelius Scipio Asiaticus als tegenstander.
- 11:19 Eigen vestingen opbouwen, bij een van de tempelplundertochten werd hij gedood. Dat is 187 BC.
- 11:20 Er gaat een opstaan Seleucus IV, en er gaat een belastingambtenaar/afperser naar Judea (Heliodorus). Joden moesten onder dwang betalen. Hij moest de tempel van Jahweh in Jeruzalem plunderen. Hij wil zelfstandig verder. En dat gaat niet.
- 11:21 Seleucus laat geen erfgenaam achter. Opvolger: een verachte staat op. Iemand die niet aanmerking komt, die komt naar voren. Een jongere broer van Antiochus III de

## Bijlage bij Daniël 11 Profetisch Woord

grote. Hier verschijnt Antiochus IV Epifanes. Hij kreeg door slinkse streken deze Heliodorus te pakken en zet hem opzij.

Sommigen zetten de knip naar de toekomst in vers 21, dan is het de wetteloze. Anderen denken dat die zit in vers 31 bij het oprichten van de gruwel van de verwoesting.

11:15 Weer wordt Egypte onder de voet gelopen.