

8. De 70 weken van jaren.



DE 70 WEKEN VAN JAREN.

In de rede van de Heere Jezus aangaande het laatste der dingen Math.24. wordt door de Heer gewezen op de profeet Daniël.

Daniël (in ballingschap in Babel) geloofde en onderzocht de Schriften en ontdekte dat over de verwoesting van Jeruzalem 70 jaren zouden voorbijgaan. Dan.9:2. Daniël kreeg van de engel Gabriël inzicht in het plan van God i.v.m het herstel van het volk. Met de zeventig weken (grondtekst "zeventig zevens") wordt een periode van 70 x 7 jaar bedoeld (deze spraakwijze wordt bijv. ook gebruikt bij Jakob Gen.29:27-28 en in de wet Lev.25:8).

Ook uit de latere schriftplaatsen omtrent de laatste (70e) week blijkt dat een week in dit verband uit 7 jaar bestaat. De 70e week wordt verdeeld in 2 helften "in het midden der week":

- "42 maanden". Opb.11:2.
- "1260 dagen". Opb.11:3.
- "een tijd, tijden en een halve tijd". $(1+2+\frac{1}{2} = 3\frac{1}{2})$ Dan.12:7.

Na deze 70x 7 = 490 jaren zal het volledige herstel plaats vinden van Israël en Jeruzalem. Deze periode zou beginnen wanneer het volk toestemming zou krijgen om de stad Jeruzalem te gaan herbouwen. Toen de periode van ballingschap in Babel officieel voorbij was kreeg het volk drie keer toestemmingen om de tempel te herbouwen / verfraaien:

- 536 v.Chr. - Toestemming om de tempel te herbouwen. Ezra.1:1
- 520 v.Chr. - Opnieuw toestemming om de tempel te herbouwen. Ezra.4:4, Hag.2:18
- 458 v.Chr. - Terugkeer om de tempel te verfraaien. Ezra.7.

DE 7 EN 62 WEKEN.

De periode van 70 weken wordt verdeeld in drie delen. De 7 en 62 weken worden bij elkaar getrokken tot één periode. Dan.9:25. Deze periode begint bij "de uitgang des woords om te doen herbouwen" en eindigt bij "tot op Messias, den Vorst". Het begin van deze periode ligt in het 20e regeringsjaar van koning Artahsasta (445.v.Chr.) toen Nehemia toestemming kreeg om de stad Jeruzalem te gaan herbouwen. Neh.2:1 Het eind van deze periode is het moment waarop de Messias, de Vorst (Kroonprins) zou komen. Het blijkt dat de periode van 483 profetische jaren (van 360 dagen) uit komen op het moment dat de Heere Jezus aan komt vóór Jeruzalem. Hierbij werd er door de discipelen aanstalten gemaakt voor een triomftocht op een ezel de stad in. Zach.9:9, Math.21:1-5. Deze triomftocht blijft steken op de olijfberg vlak voor Jeruzalem. Daar weende de Heere Jezus over de stad. Luk.19:35-46 De Heere sprak: "Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen." Het aannemen van de Messias zou tot vrede dienen, maar de stad (het volk) had haar "tijd der bezoeking" niet gekend of niet geloofd. Nu zouden er verwoestingen komen. Luk.19:43,44. Na de 62 weken zou de Messias uitgerooid worden en "het zal niet voor Hemzelve zijn". Andere vertalingen geven: "Hij zou niet hebben". Met andere woorden "Hij zou zijn Koninkrijk op aarde (nog) niet hebben". Deze "intocht" vond 5 dagen voor de kruisiging van de Heere Jezus plaats. Het Koninkrijk op aarde werd uitgesteld.

DE 70E WEEK.

Na de 62 weken zal de Messias uitgerooid worden, maar het zou niet voor Hem zelve zijn (hij zou niet hebben). Deze verzen wijzen op het feit dat het Koninkrijk (op aarde) werd uitgesteld en dat er verwoestingen zouden komen over de stad en het heiligdom. Dan.9:26. Jeruzalem werd in het jaar 70 n.Chr. weer eens verwoest en het volk (Juda) werd in ballingschap naar Egypte gevoerd.

De onderbreking in de 70 weken.

Bij Zijn opstanding werd Christus gezet aan de rechterhand Gods. Het Koninkrijk werd wel degelijk gevestigd maar dan in de hemel. In deze periode wordt er een volk uit de heidenen geroepen. (5e bedeling).

De 70e week.

De laatste week van de reeks van 70 weken wordt gekenmerkt door een verbond wat gemaakt wordt tussen de joodse staat en een vorst van een volk. De joodse staat is een feit sinds 1948 en het volk wat hier genoemd wordt is klaarblijkelijk het volk der Palestijnen (Filiistijnen). Wanneer deze twee partijen die nu nog vechten om Jeruzalem een verbond zullen sluiten aangaande de stad, dan zal dat moment het begin zijn van de 70e week. In Daniël wordt gesproken over een vorst die komen zal om een verbond te maken met "uw volk en uw heilige stad" (Juda & Jeruzalem). Deze vorst zal het verbond versterken één week. In het midden van deze week zal deze vorst "het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden". Dan.9:26-27.