

Wat is dood?

Genesis 3:19

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem *terugkeert*, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof *terugkeren*.

Psalm 104:29

Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en *keren terug* tot hun stof.

Psalm 146:4

Zijn geest gaat uit hem weg, hij *keert terug* tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen.

Prediker 12:7

het stof *terugkeert* naar de aarde zoals het was, en de geest *terugkeert* tot God, die hem gegeven heeft.

Psalm 9:18

De goddelozen *keren terug*, naar de sheol toe, alle heidenvolken, die God vergeten.

Job 30:23

Want ik weet dat U mij naar de dood doet *terugkeren*, en naar dat huis voor alle levenden.

Handelingen 2:27,31

27 want U zult mijn ziel in de hades niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.

31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in de hades en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.

2 Timotheüs 4:6

Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn losgemaakt worden is aanstaande.

<u>OORSPRONG</u>	<u>COMPONENT</u>	<u>MANIFESTATIE</u>	<u>ONTBINDING</u>
stof (aardbodem)	mens	lichaam	stof (aardbodem)
God	adem	geest	God
onwaarneembaar	adem en lichaam	ziel	onwaarneembaar

Wat is de toestand van de doden?

Psalm 13:4

Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!

Verlicht mijn ogen, anders slaap ik de dood

Psalm 6:6

Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het sheol?

Psalm 146:4

Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag *vergaan zijn plannen*.

Prediker 9:5,6,10

Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar *de doden weten helemaal niets*. Zij hebben ook geen loon meer, maar *hun nagedachtenis is vergeten*.

Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig (le-olam), aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is *geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid* in het sheol, waar u naartoe gaat.

Wat is de tweede dood?

Openbaring 19:20

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden *levend* geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Openbaring 20:11-15

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En *zij* zullen dag en nacht gepijnigd worden in de eonen van de eonen.

En ik zag een grote witte troon, en Hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.

En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

En *de dood en de hades* werden in de poel van vuur geworpen. *Dit is de tweede dood*: de poel van vuur. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaring 21:8

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. *Dit is de tweede dood*.

Leven na de tweede dood

1 Corinthiërs 15:22-26

22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn aanwezigheid.

24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

25 Want Hij moet koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

26 *De laatste vijand die tenietgedaan wordt: de dood.*

Is de dood in 1 Corinthiërs 15:24-28 als laatste vijand de eerste of de tweede dood?

1 Corinthiërs 15:24-28 zegt, dat Hij zal regeren *totdat* Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten heeft gesteld. Wanneer is dat moment aangebroken?

Lucas 1:33 zegt, dat Hij (Christus) zal regeren over het huis van Jakob als Hij zit op de troon van Zijn vader David (Lucas 1:32). Hoe lang staat er bij: voor (Grieks: eis) de eonen (meervoud); dit moeten *de laatste twee eonen* zijn. Hij regeert nu nog niet over het huis van Jakob. Ook staat er bij dat Zijn koninkrijk geen einde zal hebben; dat zal eindeloos zijn, de eindtoestand van Gods plan (onderschikking) zal blijven!

Openbaring 11:15, zegt, dat Hij koning der koningen blijkt te zijn en daadwerkelijk Zijn regering gaat uitoefenen, voor de eonen van de eonen (twee keer een meervoud, Grieks: eis tous aionas ton aionon) is. Ook hier blijkt, dat Zijn regeren eonen duurt.

Openbaring 20:4,6 zegt, dat de heiligen uit Israël met Christus zullen regeren, 1000 jaar lang. In vers 6 wordt gezegd, dat zij ook priesters zullen zijn tijdens die 1000 jaar.

Als wij verder lezen over de situatie op de nieuwe aarde, dan staat in Openbaring 22:1,3 dat er de troon (wijst op regering) van God *en van het Lam* daar zullen zijn! Tijdens de nieuwe aarde! Kennelijk regeert het Lam (Christus) nog op de nieuwe aarde.

Voorts zien wij in Openbaring 22:5 dat Zijn dienstknechten (Israël) Hem zullen assisteren bij Zijn regeren op de nieuwe aarde, want van hen staat, dat zij regeren voor de eonen van de eonen (twee keer meervoud, Grieks: eis tous aionas ton aionon net als in Openbaring 11:15).

Verder zien we, dat de regering van Christus de volkeren veel zegen heeft gebracht, en blijkt dat zelfs onder zeer gunstige omstandigheden het hart van de mens niet per se veranderd hoeft te zijn. Daarvoor is meer nodig. Want in Openbaring 20:7-10 staat, dat aan het einde van de 1000 jaren de satan nog korte tijd wordt losgelaten en dat hij de volkeren zal verleiden. En dat lukt! Dat betekent *niet* dat Christus niet capabel zou zijn als regeerder, het zegt veel meer over het menselijke hart, dat na 1000 jaar regering van Christus en Israël, dat zoveel zegen heeft gebracht, nog misleid kan worden door de tegenstander! Daarna, op de nieuwe aarde, is dus nog steeds regering nodig en zal de mensheid toegroeien naar verdere onderschikking aan God en Christus.

De Schrift maakt dus onmiskenbaar helder, dat op de nieuwe aarde de regering van Christus nog steeds nodig is, om de mensheid tot volkomenheid te brengen. Samen met Hem zullen de heiligen van Israël regeren, zij zijn één eon priesters én koningen (Openbaring 20:6) en daarna nog alleen koningen (Openbaring 22:5); want op de nieuwe aarde is God zelf de tempel (Openbaring 21:22).

Volgens 1 Corinthiërs 15:24-28 moet ook de laatste vijand, de dood, te niet gedaan worden, buiten werking gesteld worden. Er staat niet bij of het de eerste of de tweede dood is. Er staat gewoon: de dood. De context bepaalt wanneer dat is. Het is *totdat* Hij ál Zijn vijanden ondergeschikt heeft. De laatste vijand tijdens Zijn regeren is: de tweede dood; de tegenstander, het beest en de valse profeet zijn al uitgeschakeld als vijand, en dat geldt ook voor de dood en het dodenrijk. Die zijn allemaal in de poel van vuur geworpen. Terwijl Christus regeert over de nieuwe aarde, resteert nog tegenwerking, en uiteindelijk als laatste, nog één vijand: de tweede dood.

Overigens staat in 2 Timotheüs 1:10 dat Christus Jezus de dood opheft. Niet: opgeheven heeft, dat is waar, maar het staat in de aoristus dat Hij de dood opheft. Het is een feit. Hij doet dat en maakt niet uit wanneer, Hij doet het! Zo lang er nog sprake is van (de eerste of de tweede) dood blijft dit feit staan! Hij heft de dood op!

In Openbaring 21 en 22 wordt tijdens de nieuwe hemel en nieuwe aarde nog steeds van de tweede dood gesproken (Openbaring 21:8); de volmaakte eindtoestand is nog niet aangebroken. Het regeren van Christus is nog nodig; ook is genezing en heling voor de volkeren door de bladeren van het geboomte van het *leven* (Openbaring 22:2); er zal dan niemand meer doodgaan (Openbaring 21:4).

We zien hier allerminst de eindtoestand zoals die door Paulus beschreven is in 1 Corinthiërs 15:24-28 waarin blijkt dat God alles in allen zal zijn. Dat is: allen, en niet slechts allen die tijdens de eonen tot geloof zijn gekomen. Het is behalve God zelf, zoals Paulus nuchter concludeert in vers 27. God was altijd alles in zichzelf; aan het einde van de eonen is Hij alles in allen geworden. Dan is er geen vijand of vijandschap meer; dus geen tweede dood, geen satan, geen enkele vijand meer. Allen zijn met God verzoend! God is dan *alles* in *allen*.